

Rena fakta



Sveriges
Kommuner
och Landsting



© Sveriges Kommuner och Landsting, 2015
Bestnr: 5390
Illustration: Ida Broberg
Produktion: EO
Tryck: LTAB, 2015

Sverige har bra välfärd. Det märks sällan i den allmänna debatten. Den handlar istället om de tillfällen då välfärden inte håller måttet. Vi vill visa den andra bilden.

Den som säger att Sverige ligger i topp när det gäller medicinska resultat, att 9 av 10 föräldrar är nöjda med förskolan, att klasstorleken inte har ökat, att 9 av 10 är nöjda med hemtjänsten och att det aldrig någonsin lagts så mycket pengar på välfärden som idag.

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre.

Trevlig läsning!



- › **9 av 10 elever känner sig trygga i skolan och trivs med sina lärare och sina kompisar.**
- › **8 av 10 elever och lärare har arbetsro.**
- › **7 av 10 föräldrar är nöjda med barnens skola.**

De allra flesta som kommer i kontakt med skolan är nöjda. De som inte har barn eller inte själva jobbar i skolan, har däremot oftare en mindre positiv bild. De bildar sannolikt sin bild på den allmänna debatten snarare än på egna erfarenheter.

› **Klasstorleken har inte ökat. Genomsnittsklassen har 19 elever.**

Enligt Skolverkets senaste kartläggning har den genomsnittliga grundskoleklassen idag 19 elever. Enligt en tidigare enkät och undersökningar från år 4 har genomsnittet för en klass i grundskolan varit cirka 23–24 elever.

› **Lärartätheten är bland de högsta i hela EU.**

Lärartätheten i grundskolan har ökat under under 2000-talet. År 2014 var det 12 elever per lärare. Det är bland det högsta i hela EU, särskilt för de yngre åldrarna.

Källa: Skolverket, 2014. OECD, Education at a Glance, 2014.



› **Sverige satsar 6,8 procent av sin BNP på utbildning. OECD-genomsnittet ligger på 5,6.**

I snitt satsar kommunerna 40 procent av sin budget på skolan och förskolan. Många länder med bättre resultat satsar mindre än Sverige. Utmaningen är att använda resurserna på bästa sätt.

Källa: Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective, OECD, 2015.





› **Anställda i kommuner, landsting och regioner är högutbildade. 52 procent i kommunerna och 70 procent i landstingen och regionerna har högskoleutbildning.**

80 procent av de anställda i kommuner, landsting och regioner är kvinnor och majoriteten är högskoleutbildade, 52 respektive 70 procent. I landet som helhet är det 40 procent av arbetstagarna som är högskoleutbildade.

Källa: Personalstatistik, SKL och utbildningsstatistik, SCB, 2013.



- › **Unga tycker att välfärdsjobben är meningsfulla och att de gör skillnad.**
- › **Unga tycker att välfärdsjobben verkar spännande med goda framtidsutsikter och goda arbetsvillkor.**
- › **Sex av tio kan tänka sig en framtid i välfärdssektorn.**

De närmaste tio åren behöver sektorn anställa en halv miljon nya medarbetare. Orsakerna är flera – pensionsavgångar, demografisk utveckling och ökad efterfrågan på välfärdstjänster.

Intresset för välfärdsjobben är också stort. Enligt en undersökning från Ungdomsbarometern kan sex av tio tänka sig en framtid i välfärdssektorn, närmare hälften som lärare eller förskollärare och en tredjedel som sjuksköterska.

Källa: Jobb som gör skillnad – vad tycker unga om välfärdsjobben?, SKL, 2013.



- › **Kommuner och landsting har mest jämställda löner på arbetsmarknaden. Kvinnor tjänar 99,4 respektive 95,6 procent av vad männen tjänar.**

Kommuner, landsting och regioner har de mest moderna kollektivavtalen på arbetsmarknaden med en uttalad ambition att ha individuella och differentierade löner.

› 9 av 10 föräldrar är nöjda med förskolan.

Den kommunala förskolan har stor andel utbildad personal, personaltätheten är hög och det pedagogiska arbetet med barnen är av hög kvalitet. Enligt en undersökning från Skolverket svarar 90 procent av föräldrarna att personalen gör ett bra jobb, att barnen är trygga och att pedagogiken är bra på förskolan.

Källa: Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem, Skolverket, 2013.





› **Barngruppernas storlek har inte ökat. De senaste åren har snittet legat konstant: 16,8 barn per grupp och 5,3 barn per personal.**

Trots att antalet inskrivna barn ökat med 120 000 barn sedan 1995, har gruppernas storlek inte ökat. Även personaltätheten per barn är i stort oförändrad. Småbarnsavdelningarna är mindre och personaltätheten högre än genomsnittet i förskolan som helhet.

Källa: Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem, Skolverket, 2013.



- › **Våra kommunala skattepengar går nästan bara till vård, skola och omsorg: 80 procent i kommunerna, 88 procent i landstingen och regionerna.**

Kommunernas, landstingens och regionernas kärnuppgifter vård, skola och omsorg utgör en betydande del av den totala kostnaden, 80 procent för kommunerna och 88 procent för landstingen och regionerna.

Det enskilt största kostnadsslaget är personalkostnader, som utgör 54 respektive 45 procent.

- › **Det har aldrig lagts så mycket pengar på välfärden som idag. Sedan 1980 har resurserna ökat med 60 procent.**

De kommunala utgifterna står för en femtedel av Sveriges BNP, vilket är högre än i något annat land. Kommunsektorns kostnader växer både över tid och mer än den demografiska utvecklingen kräver.

Källa: Kolada, SKL, 2014. Valfärdstjänsternas utveckling 1980–2012 - ökade resurser och växande behov, SKL, 2014.

- › **9 av 10 är nöjda med hemtjänsten.**
- › **8 av 10 med sitt särskilda boende.**

Socialstyrelsens senaste brukarundersökning från oktober 2014 visar bland annat att 89 procent av de äldre med hemtjänst är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst. 83 procent av de svarande på särskilda boenden är nöjda eller mycket nöjda.

- › **Sverige satsar näst mest resurser i OECD på äldreomsorgen.**

Enligt en OECD-rapport från 2013 står sig svensk vård och omsorg mycket väl i jämförelse med övriga OECD-länder. OECD:s konklusion är att Sveriges generösa hälso- och sjukvård samt äldreomsorg presterar väl inom de flesta kvalitetsindikatorer och framstår för de flesta andra OECD-länder som en förebild.

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen, 2014.
Health Care Quality Review of Sweden, OECD, 2013.



› **Svensk vård är bra och effektiv. Medicinska resultat ligger i topp – samtidigt som kostnaderna är låga.**

När man jämför andelen dödsfall i samband med vårdbehandlingar, som är möjliga att undvika, ligger vi bland de tio bästa av de 34 OECD-länderna. Samtidigt ligger kostnaderna relativt lågt, vilket innebär att vi får mycket för pengarna.

Källa: Svensk sjukvård i internationell jämförelse, SKL, 2015.





› **Sverige har 11,1 sjuksköterskor på 1000 patienter. OECD-snittet ligger på 8,7.**

Mellan 1995 och 2010 ökade andelen sjuksköterskor i Sverige med 15 procent. Sverige har 3,9 läkare per 1000 invånare jämfört med 3,2 för OECD. Mellan 1995 och 2010 ökade andelen läkare med 33 procent. Mellan 2005 och 2010 ökade den med ytterligare 10 procent.



- › **87 procent är nöjda med kranvattnet.**
- › **81 procent är nöjda med avfallshanteringen.**
- › **79 procent är nöjda med renhållningen.**

En övervägande majoritet av dem som bor i Sverige är nöjda med kommunernas service när det gäller gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning och avfallshantering.

- › **9 av 10 invånare har stort förtroende för räddningstjänsten.**
- › **8 av 10 har förtroende för ambulanssjukvården.**

Både ambulans- och räddningstjänst är snabbare på plats än vad invånarna förväntar sig, visar SKL:s senaste Öppna jämförelser.

Källa: Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet, SKL och MSB, 2014.





Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se

Best. nr 5390



Sveriges
Kommuner
och Landsting

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se